

Η Μέση Ανατολή στις φλόγες Γράφει ο Πολίτης Βάιος Φασούλας

Στέγνωσαν τα μελανοδοχεία, ξεράθηκαν οι κοντυλοφόροι, μάτωσαν τα αβάκια των απλών Πολιτών, μουγκρίζουν από ντροπή και μένος γι' αυτά που συμβαίνουν στην Παλαιστίνη, γι' αυτά, που αν ζούσε ο Χίτλερ δεν θα είχε τίποτα να ζηλέψει. Ένα ακόμα που δεν έκανε ο περιούσιος λαός του Ισραήλ, που στο ενεργητικό του έχει μόνο μίσος και μαύρο έναντι των Παλαιστινίων, είναι που ακόμα δεν έχτισε κρεματόρια. Κι αυτό είναι άξιο απορίας.

Ιδρυτές της Παγκόσμιας κατακραυγής οι φασιστοσιωνιστές, πάντα καλυμμένοι με τους ποικιλόμορφους μανδύες του μεγάλου κεφαλαίου, των ΜΜΕ, των Αμερικανικών κυβερνήσεων, των σαχλοευρωπαίων ηγετών και άλλων φασιστικών παραγόντων, κατακρεούργησαν την ανθρωπότητα. Όποια γκρεμισμένη πέτρα κι αν σηκώσει κανείς, ιδιαίτερα στο χώρο της πολύπαθης Μέσης Ανατολής, θα βρει τη σφραγίδα του «περιούσιου» λαού βουτηγμένη στο αίμα.

Αυτοί που σήμερα κυβερνούν την εκλεκτή Χώρα του Ισραήλ, είναι η γενιά που έζησε τις θηριωδίες των Ναζί, τις οποίες, θηριωδίες, σήμερα με τον εγκληματικό τους στρατό, τις επαναλαμβάνουν (επί εξήντα χρόνια τώρα) σε βάρος της Μέσης Ανατολής.

Είναι κάτι παραπάνω από ντροπή και αίσχος για την «εκλεκτή» φυλή του Γιαχβέ. Λυπούμαστε πολύ που έχουμε και λίγους φίλους Εβραίους, που αντιδρούν για το κατάντημά τους, δε παύουν όμως, έστω και σαν μειοψηφία, να είναι συνυπεύθυνοι, τη στιγμή που εγκρίνουν την ύπαρξη φασιστικών στοιχείων και τους στηρίζουν εκλογικά.

Είναι πλέον εγκληματικό το γεγονός ότι οι νεκροί ξεπερνούν τους χίλιους και αντίστοιχα των τραυματιών ο αριθμός έγινε πενταψήφιος. Και είναι παραπάνω από σίγουρο ότι αυτή η δολοφονική εκστρατεία των Ισραηλιτών σε βάρος των Παλαιστινίων, με τον ρου των σημερινών δρωμένων και σε κάποιο βάθος χρόνου, θα μεταβληθεί σε μπουμερανκ και τότε κανείς Πολίτης στον Πλανήτη δεν θα βρεθεί να δώσει χέρι βοήθειας.

Βέβαια δεν ευχόμαστε να συμβεί κάτι τέτοιο. Αν συμβεί θα είναι η πιο θερμή μορφή του εν δυνάμει Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Περί αυτού πρόκειται και ας μη γελιόμαστε. Η τρομοκρατία αποτελεί το όπιο της εγκληματικής Νέας Τάξης Πραγμάτων. Όμως! Κάποτε τελειώνουν όλα. Η ανθρωπότητα είδε και έζησε το γκρέμισμα πολλών αυτοκρατοριών. Και οι ηγέτες τέτοιων ειδών αυτοκρατοριών, εκτός του ότι είναι μωροί και δολοφόνοι, αποδεικνύονται και πιο μάταιοι από την ίδια τη ματαιότητα.

Μέση Ανατολή λοιπόν και δυο λαοί που αλληλοσυγκρούονται με σκοπό ο ένας να θάψει το άλλον. Μέχρι την τώρα 60χρονη πορεία, την πρωτιά του νεκροθάφτη την έχουν οι εκλεκτοί, (τρομάρα τους, μόνο εκλεκτοί δεν είναι) του Ισραήλ. Ακολουθούν οι μη εκλεκτοί, γνωστοί και ως καμικάζι, που διεκδικούν τα αρπαγμένα πάτρια εδάφη τους. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για δυο λαούς που υποχρεούνται να ζήσουν αρμονικά κάτω από τον ίδιο ουρανό και ευχή μας είναι να βρεθεί λύση τώρα.

Προς αυτή την κατεύθυνση καλούνται οι στρατηγοί των ΗΠΑ, τα ανδράποδα-ηγέτες της ΕΕ, ο χειραφετημένος και ανίκανος ΟΗΕ, τα ΜΜΕ, ο κόσμος των γραμμάτων και των τεχνών, βεβαίως και η ελληνική πλευρά με τη μεσοβέζικη πολιτική της, να π ά ρ ο υ ν θ έ σ η πιάνοντας από το αφτί τον εκλεκτό λαό του Ισραήλ και των αιώνιων αντιπάλων τους, που σήμερα υπόκεινται σε γενοκτονία. Είναι πασιφανές πως η ύπαρξη της τρομοκρατικής Χαμάς αποτελεί το γελοίο και δολοφονικό πρόσχημα και δεν τους απαλλάσσει από τις πραγματικές τους προθέσεις που είναι η εξόντωση του Παλαιστινιακού λαού. Προ εξήντα χρόνια δεν υπήρχε Χαμάς! Η γενοκτονία όμως συνεχίστηκε και συνεχίζεται. Ελπίζουμε να έρθει κάποιο ανθρώπινο τέλος στην παλαιστινιακή τραγωδία και ελπίζουμε οι Ισραηλίτες να συνετιστούν με την πραγματικότητα.

Ε.Ε. Ελλάδα, Τρίκαλα –Ιανουάριος 14 2009

pelasgos@fasoulas.de
www.fasoulas.de