

"ΝΟΜΙΜΟΣ ΑΜΥΝΑ"

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣ.ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ, εκδόσεις Ι.ΣΙΔΕΡΗ, Αθήνα 2007
του Δημήτρη Αλευρομάγειρου, 15. Απριλίου 2007

Φίλες και Φίλοι,

Ο Γιάννης Κουτσογιάννης είναι Πατριώτης, όπως υπάρχουν πολλοί στην Πατρίδα μας. Και είναι πάρα πολλοί. Ενώ είναι ελάχιστοι οι μισθοφόροι, οι ενδοτικοί, οι πρόθυμοι, οι Γραικύλοι.

Το δυστύχημα είναι ότι, ενώ όπως είπαμε η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων είναι Πατριώτες, στις πολιτικές ηγεσίες και γενικά στο σύστημα εξουσίας [Οικονομικό, Διοικητικό Κατεστημένο, μέρος του δήθεν Πνευματικού Κόσμου, ΜΜΕ κ.α.] βλέπουμε το αντίθετο. Πως και γιατί συμβαίνει αυτό;

Το 1955 ένας γερουσιαστής των ΗΠΑ έγραψε ένα βιβλίο "Η Σκιαγραφία των Γενναίων". Το βιβλίο περιγράφει την πολιτική ζωή 15 Αμερικανών πολιτικών, άγνωστων στο ευρύ κοινό, οι οποίοι στηρίζαν τα ύψιστα συμφέροντα της πατρίδας τους. Είναι γενναιότητα αυτό;. Μπορεί, όταν για να τα στηρίξουν ήρθαν σε σφοδρή σύγκρουση με την εκλογική τους βάση, και το στενό κομματικό κατεστημένο. Αποτέλεσμα. ΌΛΟΙ τους, επαναλαμβάνω ΟΛΟΙ τους, εξαφανίστηκαν πολιτικά μερικοί δε εξαφανίστηκαν και από τη ζωή.

Το βιβλίο "Η Σκιαγραφία των Γενναίων" πήρε το βραβείο Πούλιτζερ. Συγγραφέας ο Γερουσιαστής Τζών Φίτζεραλ Κέννεδου. Το Νοέμβριο του 1960 ο Τ.Φ. Κέννεδου κερδίζει τις Προεδρικές εκλογές με διαφορά 100.000 περίπου ψήφων από τον αντίπαλό του Ρίτσαρντ Νίξον.

Φοιτώντας στη Σχολή Εφαρμογής Πεζικού, μόλις απόφοιτοι από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, με συγκάτοικό μου έναν πανέξυπνο Κεφαλλονίτη, από την Ελληνική Κοινότητα της Ισμαηλίας Αιγύπτου, τον συμμαθητή μου Σπύρο Μακρή-Μπατιστάτο διαβάζαμε με θαυμασμό το "Σκιαγραφία των Γενναίων" που εξέδωσε τότε η Ελένη Βλάχου στις εκδόσεις Γαλαξίας, μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία "εκδόσεων τσέπης". Διαβάζαμε ότι είχε σχέση με τον νέο και νεαρό Πρόεδρο ο οποίος υποσχόταν να συγκρουσθεί με το μόλις πρόσφατο ΜακΑρθουκό βρώμικο κατεστημένο των ΗΠΑ. Για τον νέο και νεαρό Πρόεδρο ο οποίος ως Κυβερνήτης Πολεμικού στον Β' Π.Π., όταν κτυπήθηκε το πλοίο του έπεσε στη θάλασσα να σώσει ο ίδιος και τον τελευταίο ναύτη του πληρώματος του και λέγαμε. 'Επί τέλους ένας Δημοκράτης στο τιμόνι των ΗΠΑ... Και όταν στις 20 Ιανουαρίου του 1961 στο λόγο του, κατά την ορκωμοσία του στο Καπιτώλιο επανέλαβε τη φράση των Αρχαίων Ελλήνων ["φίλα τη Πατρίδα σου καν άδικος εί"] παραφράζοντας την ["Μην κοιτάς τι κάνει η Πατρίδα σου για σένα, αλλά τι κάνει εσύ για την Πατρίδα σου"] είπαμε "Αυτός είναι δικός μας. Δεν μπορεί να μας προδώσει".

Νεαροί ρομαντικοί ανθυπολοχαγοί τότε δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι ο αρχηγός της FBI Χούβερ, ένας άθλιος, εκτός των άλλων, ομοφυλόφιλος, μαζί με το κατεστημένο των ΗΠΑ που ήθελε να γκρεμίσει ο Τζ.Φ. Κέννεδου, θα του έφτιαχνε το φιάσκο του "Κόλπου των Χοίρων", θα παρακολουθούσε τον Πρόεδρο του και τον αδελφό του Μπόμπ Υπουργό Δικαιοσύνης.

Και φυσικά δεν φανταστήκαμε ότι θα δολοφονηθεί στις 23 Νοέμβρη 1963, μπροστά στα μάτια της καλής του, γιατί πίστεψε ότι στο τιμόνι του κόσμου [θέλετε δεύτερος;] μπορούσε να είχε τις πιο ακατάλληλες αποσκευές. Να παραμείνει άνθρωπος.

Και το „σφάλμα“ διορθώθηκε, και ήρθε ο νέος "συνετός" Πρόεδρος [Λυντον Τζόνσον] και την επομένη της δολοφονίας του στο ερώτημα 'Ποιος σκότωσε τον Κέννεδου;' η απάντηση ήρθε από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης που όπως διαβάζουμε στις εφημερίδες της εποχής, σημείωσε [από ανακούφιση;] τεράστια άνοδο... [πολλά από όσα αναφέρω, όπως τα θυμάμαι από ομιλία του Ρένου Αποστολίδη το Δεκέμβρη του 1963 με θέμα "Τι σκοτώθηκε στο Ντάλλας", σήμερα 44 χρόνια μετά, δεν μάθαμε τους φυσικούς δολοφόνους του Κέννεδου και της Δημοκρατίας της Αμερικής. Γνωρίζουμε όμως του ηθικούς...[διαβάζουμε όμως στον Παντελή Μπουκάλα στην Καθημερινή της σήμερον ότι ρέπουμε στη συνομωσιολογία...Κρίμα..]

Ο Γιάννης Κουτσογιάννης είναι ένας Πατριώτης. Και είναι ένας πραγματικός Δημοκράτης. Είναι δηλαδή αληθινός Έλληνας. Αποφοίτησε από την Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1954 ανθυπολοχαγός του Πυροβολικού και με την ορμή του νεαρού Ανθυπολοχαγού που γεννήθηκε στην πόλη των Θεών και των Βασιλιάδων της Ελλάδας και του Κόσμου, το Άργος, μπήκε στο στρατιωτικό στίβο με πάθος για την ανεξαρτησία και δημοκρατία στην

Ελλάδα του μεταμφυλιακού τραγικού σκηνικού το οποίο έπνιγε τον κάθε Έλληνα ,τον κάθε Πατριώτη, τον κάθε Δημοκράτη, ιδιαίτερα αν ήταν στο Στρατό.

Τον συναντάμε εκ των πρώτων εθελοντών στην Άμυνα της Κύπρου το 1964, βρισκόμαστε μαζί με τον άλλον εθελοντή όλων των αγώνων για την Πατρίδα-Δημοκρατία-Ανεξαρτησία τον βασανισθέντα από την Χούντα του '67, Ταγματάρχη Σπύρο Μουστακλή, τον αντιστασιακό Λοχαγό Αλέξανδρο Ζαρκάδα, όλοι εθελοντές για την απελευθέρωση, επιτέλους της Κύπρου.

Το κατεστημένο όμως είναι εκεί και η προδοσία συμβαδίζει πάντα με το κατεστημένο. Το κατεστημένο δεν θέλει εθελοντές πατριώτες που έστειλε στη Κύπρο ο Γεωργιος Παπανδρέου, ο Γέρος της Δημοκρατίας. Το βρώμικο '65 διέλυσε τα πάντα και άνοιξε την πόρτα για την πλήρη υποτέλεια της Ελλάδας και τη διάλυση της Κύπρου .Οι δημοκράτες εθελοντές δεν είναι αρεστοί. Και φυσικά και ο Κουτσογιάννης.

Το πραξικόπημα του '67, τον αποτάσσει, τον βασανίζει τον φυλακίζει τον εξορίζει. Γιατί; Μα φυσικά γιατί είναι Πατριώτης, Γιατί είναι Δημοκράτης και η Χούντα του '67 μόνο Πατριώτες και δημοκράτες δεν ήθελε.

Ο Γιάννης Κουτσογιάννης είναι όμως ένας ενθουσιώδης και χαλκέντερος Πατριώτης. Ο Αντρέας Παπανδρέου είναι ο σίφουνας που σαρώνει και το σύνθημα 'Η Ελλάδα στους Έλληνες" συγκινεί και συναρπάζει, ο Γιάννης από του πρώτους, ιδρυτικό μέλος και μέλος της πρώτης Κεντρικής Επιτροπής. Και ενώ μετά τη χούντα επανέρχεται στο στράτευμα, το στράτευμα είναι πολύ πίσω από αυτό που πάντα ήθελε. Παραιτείται και εκλέγεται δυο συνεχείς φορές βουλευτής ΠΑΣΟΚ [1981 και 1985] στο Άργος.

Κορυφαία η κοινοβουλευτική του πρόσφορα αλλά και το κύκνιο -κοινοβουλευτικό του άσμα-. Η συμμετοχή του στη υπό τον Μπασαγιαννη ανακριτική επιτροπή για τον φάκελο της Κύπρου. Ο Κουτσογιάννης δεν παίζει. Δεν είναι στην επιτροπή για τα μάτια. Και λέει στον επί Δεύτερης φάσης εισβολής στην Κύπρο αρχηγό του ΓΕΕΦ "Στρατηγέ πως γίνεται να είστε Αρχηγός στο Επιτελείο της Κύπρου και επί των ημερών σας να χαθεί η μίση Κύπρος και όταν έρχεσθε στην Ελλάδα να γίνεστε Αρχηγός του ΓΕΣ; "Πως το ερμηνεύεται αυτό;"

Και φυσικά ο Κουτσογιάννης στις εκλογές του 1989 ενώ έρχεται πρώτος σε σταυρούς, παρά τη λυσσώδη πολεμική από το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, δεν εκλέγεται. Όταν μιλούσε όμως στην ανακριτική επιτροπή το γνώριζε από τις "συστάσεις των συναδέλφων του να μην παρεκτρέπεται". Αλλά ο Κουτσογιάννης ήταν και είναι πάντα εθελοντής της Πατρίδας. της Δημοκρατίας, της Αλήθειας και έγραψε στα παλιά του τα παπούτσια τις συστάσεις και απολάμβανε την μιζέρια και μικροπρέπεια των συμβιβασμένων, των προθύμων. Και στέλνει στον αγύριστο τη σκιά πλέον του ΠΑΣΟΚ που δεν είχε πλέον τίποτα με το ΠΑΣΟΚ του "Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ".

Ο Γιάννης Κουτσογιάννης είναι ανήσυχη φύση, είναι αισιόδοξος, είναι μεθοδικός αναλυτής των γεγονότων. Κάθεται, αναλύει και μας παραδίδει ύστερα από βαθιά ανάλυση ένα κόσμημα, καταγραφής της πραγματικότητας, ορθής εκτίμησης και ανάλυσης αυτής της πραγματικότητας, καταγραφής των μισθοφόρων και πρόθυμων και είναι και αισιόδοξος Γιατί τα εγκλήματα κατά της Πατρίδας δεν παραγράφονται ποτέ.

Το πιο σημαντικό στο βιβλίο που μας παραδίδει "ΝΟΜΙΜΟΣ ΑΜΥΝΑ" είναι ο τρόπος αντιμετώπισης αυτής της συνωμοσίας φόβου και σιωπής του αφανισμού της Πατρίδας μας η οποία στην αποφασιστική φάση της υλοποιείται την δεύτερη πενταετία του '90 [μετά το 1995 και κυρίως με την άνοδο της Κυβέρνησης Σημίτη. Καταγγέλλει ονομάζει και ζητά να επιβληθεί ο πέλεκυς της Δικαιοσύνης γιατί "Το να παραδίδεις έδαφος στον εχθρό δεν είναι πολιτική πράξη αλλά πράξη εσχάτης προδοσίας"

Και από τη Δικαιοσύνη δεν γλιτώνουν ούτε οι ξένοι αρχιτέκτονες του αφανισμού της Πατρίδας μας.

Είναι πολύ σημαντικό -καίτοι όταν έγραφε το βιβλίο ο Κουτσογιάννης δεν είχε αρχίσει ο πολύς θόρυβος για το βιβλίο της ΣΤ' Δημοτικού- να δούμε πως έγινε αυτή η μειοδοσία στην οποία σήμερα συνεργάζονται εν αγαστή σύμπνοια Μακογιάννη-Γ.Παπανδρέου και τελευταία η Μαρι[ον]έττα, όπως και οι διάφοροι Πρετεντερηδες, Ιοί κ.α.

Και είναι σημαντικό να γνωρίζουμε το ρόλο όλων των πρόθυμων. Τι ρόλο έπαιξε και παίζει ο Κ. Σημίτης; ο φίλος του Ροζακης [αναφέρω απλά ότι την 16/11/2002 και ενώ μόλις είχε επιδοθεί το άθλιο σχ.Ανναν στις Κυβερνήσεις Ελλάδας-Κυπριακής Δημοκρατίας-Τουρκίας, τότε που αν θυμάστε ο Σημίτης το κουνούσε με το χέρι στον αέρα με πλήρη ικανοποίηση,

ο φίλος του Σημίτη και κακή τη μοίρα κάποτε υφυπουργός εξωτερικών ο Χρ. Ροζάκης ή Ρόζεσταϊν στο 'σαλόκι' της Κυριακάτικης Καθημερινής έγραφε πως το σχέδιο Άνναν για την Κύπρο είναι ένα καλό μοντέλο για να λύσουμε το πρόβλημα του Αιγαίου. Ο άθλιος Ροζάκης που είχα την ατυχία ως Δντης Σπουδών της ΣΣΕ το 1988 και αγνοώντας βέβαια αυτές του τις επιδόσεις και επειδή ήταν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρώπων Δικαιωμάτων να τον καλέσω να κάνει διάλεξη στους Ευέλπιδες [ευτυχώς η διάλεξη ήταν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν ανέφερε αυτές τις αθλιότητες ο πολύς -και μη Έλληνας κατά δήλωση του-, φίλος του Σημίτη [φανταστείτε επί 8 χρόνια Πρωθυπουργού της Ελλάδας με την ψήφο μας...]

Θέλω όμως να προσθέσω στις πολύτιμες πληροφορίες του Γιάννη Κουτσογιάννη ότι τον Μάρτιο του 2003, συμπτωματικά την παραμονή της εισβολής των ΗΠΑ στο Ιράκ, ο Ηλίας Δημητρακόπουλος επιφανής Έλληνας δημοσιογράφος και Δημοκράτης αντιστασιακός, την δολοφονία του οποίου σχεδίασε ο πολύς Χένρυ Κίσσιτζερ, όπως καταγράφει στο βιβλίο του ο Κριστοφερ Χιτσενς, emήνυσε τον Κίσσιτζερ για την πράξη του αυτή και για τη συμμετοχή του στην απόφαση για την εισβολή στην Κύπρο. Ήμουν παρών στην ανακοίνωση της μήνυσης την οποίαν υπέβαλε στον Άρειο Πάγο μέσω της Δικηγόρου Κωνσταντοπούλου [θυγατέρας του Νίκου Κωνσταντόπουλου] αντίγραφο της οποίας μου έδωσε ο Η. Δημητρακόπουλος.

Την μήνυση αυτή την οποίαν έπρεπε να είχε κάνει το Ελληνικό και Κυπριακό κράτος, έκανε ένας θαρραλέος δημοσιογράφος. Αν γνωρίζω καλά ο Άρειος Πάγος με "νομικίστικη φόρμουλα την απέρριψε ως μη έχον αρμοδιότητα και ο Ηλίας Δημητρακόπουλος επανήλθε χωρίς να έχει λήξει η υπόθεση.

Τα γράφω αυτά γιατί η δήλωση καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, ομότιμου σήμερα, και μέλους του περιβόητου ΕΛΙΑΜΕΠ μόλις πέρυσι, μας βεβαίωνε ότι πρέπει να παραιτηθούμε της επέκτασης των χωρικών μας υδάτων, δεν είναι κατά την άποψη μου πολιτική ή επιστημονική πρόταση αλλά υπόδειξη παραχώρησης ελληνικού εδάφους στον εχθρό και άπτεται του Κοινού Ποινικού Δικαίου και τον λόγο έχει ο εισαγγελέας και εμείς που πρέπει να μηνύσουμε τους πρόθυμους.

Και βέβαια και το περιβόητο κουραλούργημα βιβλίο ιστορίας της ΣΤ' Δημοτικού δεν είναι απλά ένα επιστημονικό θέμα αλλά παραβίαση του ίδιου του Ελληνικού Συντάγματος και πρέπει να μηνυθεί γι αυτό κυρίως η Μαρι[ον[έττα].

Φίλες και Φίλοι,

Το να διαβάσετε το βιβλίο του Γιάννη Κουτσογιάννη και να το διαδώσετε είναι πράξη Νόμιμης Άμυνας και Αντίστασης και βέβαια δεν έχει σχέση με κανένα οικονομικό όφελος γιατί όλοι σας ξέρετε ότι ποτέ δεν θα συνιστούσα κάτι για οικονομικό όφελος και εκτός τούτου κανένας συγγραφέας δεν είχε ποτέ κέρδος από τέτοια βιβλία.

Είναι -θα μου επιτρέψτε να το πω- υποχρέωση μας να το μελετήσουμε και να το διαδώσουμε.

Σας ευχαριστώ,
Δημήτρης Αλευρομάγειρος
aleyrom@gmail.com